

Bageriprojektet i Birzai

I den lilla byn Paceraukstes i nordöstra Litauen föddes Bageriprojektet sommaren 2009. Kvinnorna på familjecentret Pagalbos Centras delade ut matkassar till behövande familjer. Både av ekonomiska skäl och i deras strävan att förbättra levnadsförhållandena för barnen och familjerna så ville man baka bröd själva istället för att köpa det.

Vänner emellan besökte byn i maj 2009 och möttes av behovet och drömmen renovera lokaler i ett uthus så att det kunde inrymma ett bageri.

Vi har givit stöd till byggnationen av detta bageri som i förlängningen förhoppningsvis kunde skapa ett eller ett par arbetstillfällen i byn. Och ännu idag många år senare så bakas det bröd och fortfarande behöver delas ut till behövande familjer.

Byn Paceraukstes ligger drygt en mil ifrån Birzai nära lettiska gränsen. Här är det glesbygd med små lantbruk med konkurs tätt inpå knuten och som har svårt för att samarbeta. Arbetslösheten är stor. Alkoholismen är utbredd, även bland kvinnorna. Området har ca 1700 invånare.

Familjecentret i byn öppnade 2008. Det är mötesplats, dagis, fritidsverksamhet och arbetsplats för de socialarbetare i området som på olika sätt försöker stödja familjerna. Familjer i kris kan bo här tillfälligt.

”Hungriga människor är arga människor” säger en socialarbetare.

För barnen är de måltider som ges kanske den enda riktiga kost de får. Pannkakor är mycket uppskattat för inte ens det får barnen hemma. Mjöl och olja går det åt säckvis på familjecentret.

