



Resan till Plunge 17-23 oktober 2022

En reseskildring av Jan-Eric Andersson

Den 17 oktober lastade vi postbussen och 7 resenärer utöver vår chaufför Jan för resa till Plunge med omnejd via Karlshamn. Vi åkte genom ett Småland med fantastiska höstfärger. Lunch intogs i Eksjö äntrade sedan båten utan några problem. Efter vi hittat hytterna träffades vi för att inta en lättare måltid där vi fick möjlighet att presentera oss för varandra vilket jag som ny i resällskapet uppskattade, och jag tror att denna stunden gjorde att vi kände oss som en familj.

18 oktober Vaknar efter en lugn natt på havet och intar frukostbuffé innan vi åker iland. Vi plockar upp vår tolk Ausra Mendele och åker söderut. Under resan talar Karin och Ausra om 23 års samarbete med Cyrulis i Plunge som nu närmar sig slutet och Vänner Emellan söker ny samarbets-partner. Vi besöker ett par som bor i Sakiai, en stad 15 mil väster om Vilnius har 6600 invånare. Det finns 1 grundskola med 900 elever samt gymnasium med 300 elever. 4 ålderdomshem men inga industrier. Paret startade för 10 år sedan upp ett café och överbliven mat delades ut. De blev av med lokalen och startade då en "matvagn", fick en annan lokal av kommunen som de också blev av med. Men de såg den stora nytta med att hjälpa behövande vilket även några företagare såg så dessa företagare köper 2017 nuvarande lokal, man får även hjälp med att rusta upp fastigheten. Paret får ofta råvaror av vänliga människor och företagare till restaurangen, där de skapar mat (inte lagar mat) efter de råvaror man kommer över. Man har en anställd i köket samt volontärer som hjälper till. I dag delar man ut ca 150 portioner varje dag.

Verksamheten utökas med att samla äldre för soc. verksamhet som dans, schackspel, utbildning. Men för detta behöver man bidrag för att dra runt verksamheten, för även här har driftskostnaderna ökat kraftigt för el o värme bl.a. Man har nu även fått en lagerlokal där man kan ta emot kläder och möbler mm och andra får komma hämta vid behov. År 2021 startade man ett projekt "hem för alla"(med bidrag från kommun) med personal. I dag har man 22 personliga assistenter(som avlönas av kommunen) och 30 frivilliga. Efter en god lunchbuffé fick vi en rundvandring i lokalerna och lagret.

Resa norrut till inkvartering på Hotell Porto i utkanten av Plunge.

19 oktober: Hotellfrukost, det regnar o 15 grader

Vi besöker Vandas lager och så stiger Karin o Berit av bussen vid gamla handduksfabriken där Vanda är med..

Vi andra åker till en raketbas från Sovjettiden. På vägen dit talar Ausra om landskapet, dialekter, om 4 naturreservat och mycket historia. Landets högsta punkt 294 m ö.h. ligger 2,5 mil sydväst om Vilnius i övrigt är landskapet väldigt platt och mycket lätta jordarter.

Väl på raketbasen guidas vi runt över och under jord. Basen byggdes 1962 och avvecklades 1979. De 4 avfyrningstornen 30 m djupa grävdes för hand. Ovan mark syntes bara 4 runda plåttak resterande logement, verkstäder, energitillverkning, radarbevakning m.m. m.m. fanns under jord. Över jord fanns en bit bort div. servicebyggnader. Anläggningen bemannades av 300 man varav 100 befäl. Och när anläggningen hittades av amerikanerna avvecklades den 1979. Vi åker tillbaka och intar lunch på Berzas efter ett sömmerskebesök (Grazina)

Efter lunch ytterligare en sömmerska (Egidija) Mycket duktiga sömmerskor.

Kl. 15 besöker vi Cyrulis ungdomshus där vi möts av personal och kommunens representant samt barnen. Vi informeras om verksamheten som bygger på 3 punkter.

1 Internationellt samarbete: V E tackar för uppvaktningen efter 23 års samarbete. Många organisationer har fått gåvor från Vänner Emellan.

2 Hjälp och stöd (kommer nu att avvecklas) Plunge har fått så mycket och länge att det blivit dags för nya mottagare.

3 Dagverksamhet. Familjepedagogen Audrone sa att de har ca 30 barn från familjer i farozonen och andra barn med olika diagnoser. Barnen får lära sig bra vanor, sociala kontakter, läsa läxor. Hon visar bildserie från aktiviteter och verksamhet. Under alla år har endast 3 barn behövt placeras på barnhem detta pga. den goda verksamheten på Cyrulis.

Kommunen tackade med en spettekaka för V E stora engagemang i verksamheten i området. Alla barnen kom in och sjöng för oss och därefter tog oss alla i hand och tackade. Karin tackade för den gångna tiden och spettekakan, Arne framförde en hälsning från Monica som varit med sedan starten.

Efter detta besökte vi 3 familjer som fick var sin matkorg och handduks och lakans låda och barnen varsin väska med innehåll. Mammorna gav lite info om sin ekonomi. Lägsta heltidslön är fr 1 nov 700 Euro skatt (ca 32%) betalas på allt över 250 Eur. Hyran är 175-225 Euro el, VA, värme ca 200-250 Euro per månad (i dagsläget). Efter detta kvällsmat på hotellet.

20 oktober Efter sedvanlig hotellfrukost åkte vi till Ålderdomshemmet Zemaiciu Kalvarija. (Kalvarija=Golgata) Vi kommer till ett nybyggt hem, det gamla utdömdes av EU för några år sedan och detta har byggts mycket med EU-medel. Ett fantastiskt fint hem med plats för 45 st. I dag är det 40 st. varav 28 kvinnor. Katolsk religion och präst. Vi och alla åldringar, personal och V E. samlas sittande i en stor ring och de sjunger för oss hurtigt och av hjärtans lust. Efter detta ombeds Karin sjunga, så med lånad gitarr och utan sånghäften hjälptes vi åt att sjunga 34:an, m.fl svenska låtar. Men man kan säga att vi var i kraftigt underläge. De hade en mycket duktig man med gitarr och kraftig stämman, som tidigare arbetat på hemmet. Vi fick gå runt i de fina lokalerna och sedan en sväng till deras kyrka med en stor fin ikon i Altartavlan kraftigt belyst. Och så ännu mera och god mat tillsammans med personalen. Efter detta överlämnades lite gåvor som önskades. I framtiden hade de visst behov av rullatorer, sängar, sängkläder, handdukar samt gärna julklappar. Alla fick var sitt gosedjur vilket tacksamt togs emot.

Efter lunchen for vi till Härbärgen för hemlösa där vi togs emot av föreståndaren och visade oss runt. Nu var det 26 boende inkvarterade i 2-4 bäddsrum. Kom man ny hit och i dålig kondition hade man 3 dagar på sig att visa att man accepterade reglerna, dvs nykterhet och ordning samt delta i verksamheten. De får nya rena kläder (de gamla kastas). De har sysselsättning runt om i kommunen t.ex. skötsel av parker m.m. eller i ett litet rum där de kan väva, snickra (insektshotell m.m.) makramé, korgar av tvinnade tidningar m.m. m.m. Smutstvätt lämnar de in och får tillbaka rena. De lagar själva sin mat i arbetslag. Torsdagar har man ngt man kan kalla "Här är ditt kylskåp" alltid lika spännande. Normalt får de inte bo här mer än 3-5 månader, då ska de vara rehabiliterade, men undantag finns. Och tyvärr minskar inte behovet av platser. Och även här gäller besparingar pga. dyrare el vatten mm.

Efter detta besökte vi ytterligare två sömmerskor innan vi kom hem för kvällsmat på hotellet.

21 oktober I dag hade vi sovmorgon med frukost kl. 8 så for vi till Handikapp-föreningen där vi möttes av dragspelare utanför lokalen och där inne i de ljusa lokalerna (De håller till i en byggnad där flera föreningar har sina utrymmen vissa gemensamma) fortsätter med mera musik och sång innan vi sitter till bords och kaffe och många småkakor/rätter. Mera tacktal från båda håll och fotografering. Vi avlämnade några rullatorer mm. O så var det dags för lunch på Hotell Oginskis i Plunge. Vi har blivit försedda med så mycket god o fin mat så nu får man hålla igen och då blev det en pumpasoppa med kretonger mycket gott. Utanför fönstret ett litet fint vattenfall. O så fick vi tid till att

vandra runt i en väldigt stor park med några stora byggnader som ett slott och ännu större stall.

Nu ska vi ut på ett äventyr vi ska ut till scouternas gård utanför staden och enligt uppgift delta i div aktiviteter.

Väl där fick vi se en gård uppbyggd för olika aktiviteter t.ex. klättervägg, linbana i "skogen" över dammar m.m. något som liknade Robinson bygge. Vi fick en fin genomgång av ledaren för verksamheten och hur det kom sig att de kom hit fick tillgång till gården. Efter en rundvandring i husen serverades vi soppa av scouterna och de fick lite godis av oss. Och så till aktiviteterna ungdomarna delades in i grupper och gick till sina stationer. Jag "missade" medverka bara åskådare. En rolig grej var att få lyssna till växternas musik t.ex. granen, en liten blomma, en vissnad gren, men tro mig det kom musik. Efter detta så åter till hotellet för ombyte för att avsluta dagen med avskedsmiddag på restaurang Kap Nomelius i Plunge. Utöver oss 8 från Vänner Emellan var Vanda, Ausra, samt 4 st. från Cyrulis. Trevlig samvaro där vi även fick vara med och dansa till musiken som spelades på nedre våningen. (Ljudnivån kanske var lite hög för bra konversation). Så åter till hotellet för en sista natt i en skön säng.

22 oktober frukost och efter att vi tackat Vanda med make för den här veckan avresa till en linnebutik i Kretinga. Vi besökte även torgmarknaden innan lunch intogs i Palanga och sedan åkte vi till Ausra´s camping vid Östersjökusten. Efter en rundvandring ner till vattnet serverades vi kaffe i Ausra´s varma och välkomnande hem. Så var det bara en resa till hamnen och köra ombord. Vi samlades i restaurangen för lite eftersnack innan 4-bäddskojen intogs och vi "ungdomar" dvs Jan chaufför och jag intog överslafarna.

23 oktober. Vi anländer till Karlshamn och får besök av passpolisen men inga problem. Rullar vidare till Vetlanda för lunch på Mac Donalds. Jag, Kjell o Elsie-Gun hoppar av bussen vid Säby kyrka och missar då sista avlastningen och tömningen av bussen.

Detta har varit en fantastisk resa för mig med mycket upplevelser och åter förstärks hur bra vi har det i Sverige. Man slås av den fantastiska värme man möts av och stora tacksamhet från människorna vi mött. Jag har dessutom fått en djupare känsla för det arbete vi gör i Boxholm som jag inte haft förut. Måste åter nämna vår fantastiske chaufför som jag bött ihop med vilken man rolig duktig hjälpsam och fantastisk chaufför. Ett varmt tack till vår "mamma" dvs Karin som hållit i allt organisatoriskt under resan. Tack till övriga resvänner som hela tiden varit glada och pratiga och även låtit mig vara med som är ny i gänget.

Gränna 31 oktober 2022

