



Reseberättelse studie- och hjälpsändningsresan 5-11 maj 2014

Några tankar från en nybliven medlem

Jag är stolt över att vara medlem i en förening som så engagerat och målinriktat arbetar mot ett gemensamt mål – hjälp till självhjälp i Litauen! Föreningen är dessutom inte en med en gammal ärvd historia, utan är en förening startad av människor som sett behovet på plats och utifrån ett nutida perspektiv ägnar sig åt välgörande arbete.

Efter många år som pedagog, då främst inom det specialpedagogiska området, var det en fröjd att möta barnen på Cyrulis, att se hur Cyrulis är en oas för dem! En tillåtande miljö där de får rätt stöd, är delaktiga och får möjlighet och förutsättningar att lyckas att leva upp till de förväntningar som ställs på dem. Oftast lever dessa barn i en miljö där de utifrån inre stress formas och omedvetet "kliver in i" olika roller beroende på om de är hemma, i skolan eller någon annanstans.

Att få möjlighet att vara del av en miljö där de kan slappna av utan att behöva tänka på om de får mat eller ej, vad som händer i rummet bredvid eller om det överhuvudtaget fungerar att slutföra skoluppgifter av en eller annan anledning, är för dessa barn ovärderligt. Här är Vänner emellans insatser även de ovärderliga!

Måndag 5/5

Blir avsläppt kl. 10.36 på parkeringen utanför Vänner emellan i Boxholm och ser för första gången "Vita faran", bussen som vi ska åka med! 14 förväntansfulla resenärer, med eller utan tidigare erfarenhet av Litauenresor, droppar en efter en in och slutligen är alla på plats, allt är inpackat, gruppfoto taget och vi far iväg kl. 11.35 med Bosse vid ratten mot Karlshamn och vidare med båt, som visade sig vara en ny tjusig en, till Klapeida, Litauen!

Tisdag 6/5

Efter en mer eller mindre god natts sömn på båten visar det sig att skepparn lagt i högsta växeln så resan över Östersjön gått nästan en timma snabbare än beräknat. Det blev till att kasta i sig frukosten, ner till bildäck och in i bussen för vidare färd mot "down Town" Klapeida för sammanstrålning med Ausra, vår tolk. Bankomatbesök, marknad, shopping i linnebutik och så in i bussen igen för en timmas resa till Judrenai för besök i en vacker gammal träkyrka från 1700-talet och ett blivande hantverkshus som är under uppbyggnad av byalaget. Det byggs av ideella krafter med finansiering av EU. Här lämnade Vänner emellan ett bidrag i form av två vävstolar med tillbehör och ett antal kartonger med vävmaterial.

På flygaren Stepono Darius fädernesgård, numer en hembygdsgård, fick vi en guidad tur och blev bjudna på ett traditionellt matarv från den västra delen av Litauen. En av rätterna var som våra kroppkakor.

Åter i bussen för färd mot Plunge där några packar ur alla lådor, som ska till Cyrulis, ur bussen, medan resten besökte sömmerskorna, Grazina och Egidija, för div inköp. Härifrån kommer alla fina kläder som vi säljer i vår linnebutik i Boxholm. Både det som är stickat och det som är sytt. Vad vi handlade, både till Vänner emellan och privat, helt underbara linneplagg!

Sista turen för dagen gick till vår inkvartering, Berzoras. En landsbygdsturistgård ca 15 km utanför Plunge. Här möttes vi av vår värd Edward som tog våra väskor på sin pick up ner till bostadshuset och Janina vår värdinna! Efter en delikat middag och en hel del pratande var det skönt att krypa ner emellan ett par linnelakan.

Onsdag 7/5

Samling kl. 7.30 för bordsserverad frukost och så kommer det att vara resten av veckan! Avfärd kl 8.30 mot handduksfabriken. Oj, oj, oj linne högt som lågt, några blev kvar längre medan de flesta, efter lite inköp, åkte upp på stan och tog en god kopp kaffe. De som var på kondis kom tillbaka lagom till att alla nya beställningar av handdukar var klar.

Vi var i tid till besöket hos borgmästaren!!! Det blev fika och Brittis hade ett formellt överlämnande av en gåva från Boxholm, fick en officiell gåva från Plunge, puss på kinden av borgmästaren, genomgång av Vänner emellan och Cyrulis samarbete och om vad vi ska göra under veckan. Sedan följde diskussioner kring hur läget är i Plunge. Innan avfärd från borgmästarens kontor hade Monica och jag en lite udda upplevelse då vi upptäckte att toan för två var två toastolar bredvid varandra i samma lilla rum....

På Cyrulis, nästa stopp, blev det lunch, information och uppträdande, vilken verksamhet, vilka underbara barn och engagerade, professionella pedagoger!

Det blev prat med representant från "skolstyrelsen" och Vanda, gällande stipendiefonden för vidare studier, och sen blev det fortsatt prat för styrelsen med mammor som behöver hjälp med tandvård, även den finansierad av en stipendiefond från oss, och då var en representant från tandvården med. Vi andra tog en promenad på stan.

Trötta men tillfreds återvände vi till vårt vackra boende. Middag, allsång, ackompanjerad av Karin K, och naturligtvis en massa prat innan vi stängde våra ögonlock.

Torsdag 8/5

Det första som hände mig på morgonen var att toadörren gick i baklås så där satt jag i bara nattlinne, tills Arne min räddaren i nöden, hörde ett bankande och mina rop. Edward, vår värd, fick rycka ut och skruva loss låset, vilken start på dagen...

Efter frukost bar det iväg till det sociala centret i Plunge. Här utökades vår grupp med Fanny en tjej från Växjö som arbetar som volontär på ett barnhem i Birzai. Där lämnas barn till föräldrar som får för sig att tex åka bort till en annan stad eller land för att jobba ett tag. Sedan kan de när som helst komma och hämta hem dem... Fanny beskriver hur hon är den enda på barnhemmet, som består av 27 barn, som har daglig kontakt med alla. Hon berättar bl.a. hur hon lägger ner tid och ger ömhet till spädbarnen. När hon tröstar dem så pratar hon på svenska. En liten pojke på fem år var en dag oroad när några av de minsta var otröstliga och uttryckte sig så här: - Hämta Fanny hon pratar med dem, hon förstår vad de säger!

På socialcentret, som var nästa stopp, har de olika typer av verksamhet för mentalt retarderade unga och medelålders vuxna Även här möter vi en engagerad personal och en otroligt kreativ verksamhet. Vi hade möjlighet att turligt nog få handla av deras tillverkade alster!

Så småningom kommer Vänner emellan att sälja sociala centrets alster, fina broscher i form av linneblommor, ugglekuddar och nåldynor, även den i uggledesign. Deltagarna i köket hade bakat en delikat vallmökaka som vi avnjöt till kaffet.

Vidare till jordbruksgymnasiet på andra sidan gatan för genomgång av deras verksamhet, lite diskussion, lunch och uppträdande.

Vi tog en modell mindre buss för att besöka ett dagcenter för barn och ungdomar i Sateikiai där vi bjöds på underhållning och så visade Rimantas, en av deltagarna i vävprojektet, vävarbeten som barnen genomfört med hans hjälp. Karin K och Birgitta fick högtidligt dela ut fyra diplom, till tre pojkar och en flicka, som visat extra god förmåga gällande vävningen.

Vi åkte iväg och delade ut kartonger med leksaker, hygienartiklar, mat och kläder mm till behövande familjer på landsbygden. Här sammanstrålade vi med två kvinnor från Avesta som håller på att etablera kontakt mellan sin skola, Grytnäs friskola, och en skola i Staneliai. De följde med och åt tillsammans med oss där vi bor. De var även med när vi satt ner och reflekterade över dagens olika besök.

Fanny visade bilder och berättade för oss om sitt arbete på barnhemmet i Birzai. Vilken otroligt begåvad och duktig 22-årig tjej. Vi kan vara glada att vi har möjlighet att stötta henne med ett aktivitetsstöd.

Fredag 9/5

Dagen började med solsken men innan vi väl satt i bussen hade det mulnat på och regnet börjat falla. Denna dag började med ett besök hos Felicija en sömmerska som förser 52 kvinnor, som sitter i sina hem i Plunge, med sömnadsarbeten. Hon har arbetat 43 år med linne i Plunge.

Där blev det fler inköp av nya garnaments, accessoarer och metervaror. På linneaffären, som var nästa stopp, handlade vi mer metervaror, bl.a. att ge till det sociala centret, och så lingarn som vi ska sticka trasor av. De ska Vänner emellan sälja! Lägg upp 40 m på stickor 4,5 och sticka till lagom storlek = "Plungetrasan" (användbar till allt från kroppsvård till disktrasa och biltvätt) Sedan till blindföreningen där vi blev mottagna med uppträdande och fika. De visade oss sina hantverksalster som vi även fick förmånen att köpa.

Ålderdomshemmet i Kalvaria var ytterligare en positiv upplevelse! Tänk er att sitta i ett mysigt litet träkapell och sjunga allsång tillsammans men "små" gummor och farbröder.

Så var det dags att åka hem till vandrarhemmet och ta på sig "finstassen" för vidare färd till borgmästarens residens, naturskönt belägen strax bredvid där vi bor, och där blev det avskedsmiddag.

Middagen var det Cyrulis som bjöd oss på medan borgmästaren och hans fru stod för värdskapet. Middagen kantades av allsång, trevliga tal och skönsång av borgmästarens fru och hennes väninna. Väl "hemma" igen var det bara att packa ihop och krypa ner under täcket för den sista natten i Berzoras.

Lördag 10/5

Upp med tuppen, frukost, packa båtväskan, vinka av vård värdfamilj sen mot Plunge för besök på marknaden. Här blev det blommor, trädgårdsredskap och dahlia knölar!

Härberget var nästa stopp. Målinriktat arbete med hjälp till självhjälp mötte oss. Jourhem för kvinnor och barn där individuellt stöd och hjälp ges. Härberge för män där de även här får individuellt stöd och hjälp av socialarbetare och en nyanställd psykolog. Något de som har behov får lära sig är att laga mat. Tydliga mål och visioner genomsyrade verksamheten.

Konstutställningen i Kulturhuset, vårt sista verksamhetsbesök, var helt otrolig! Ungdomar mellan 10 och 19 år hade arbetat med grafik, målning, skulptering och broderi, sen skickat in sina bidrag för att få vara med. Vänner emellan är medfinansier till priset på 600 litas som delas av alla genrer. Här har vi möjlighet att efter det att vinnarna utsätts i juni, köpa de konstverk vi tyckte bäst om.

Här lämnade vi tyg till Vanda, som hon ska lämna, så det sociala centret kan sy grytlappar och ugglekuddar som jag nämnt om tidigare när jag skrev i torsdags. Innan vi lämnade Plunge fick alla varsin "hattask" av Vanda, undra vad de innehåller? Vi vinkade av Fanny och Vanda innan vi fortsatte till Kretinga, platsen för dagens lunch. En vacker restaurang belägen mitt ute på vischan.

Så bar det av till Maxima och en sista shoppingrunda. Alla fick göra slut på sina sista litas på allt från leksaker till ädla drycker. Väl tillbaka i bussen blev det tankning men oj, oj, oj i fel håll så det blev diesel i motorn....Hur ska det gå? Ingen fara sa Bosse vår busschaufför!

Så vidare mot Ausras mamma, Stanislava, som bor vackert vid Östersjön i Karkle. Där blev det fika och vi fick vi även träffa Ausras son, Matas 16 år. Fotografering är Matas stora intresse och han har just nu en utställning i Skeppsås missionskyrka. Han kommer vara volontär på Naturum vid Tåkern tre veckor i sommar. Han ska vara med om att ringmärka olika fåglar.

Då var det dags för det sista avskedstagandet för denna resa, nu av Ausra vår helt underbara och professionella guide och tolk. Utan hennes engagemang, vänlighet och tålamod skulle inte den här resan varit fylld av allt vi fått med oss. Incheckning till båten och så lite hit- och ditåkning innan vi hittade rätt båt och var vi skulle åka på båten.

Söndag 11/5

Frukost buffé, mums, men den kunde inte mäta sig med det dukade bordet vi fått tidigare under veckan. Så är alla åter i bussen och vi åker av båten i Karlshamn. Mobiltelefonerna och mobildatanäten kopplas på men det är ändå tystare i bussen än vad det varit på hela veckan....

Första och enda stopp är Vetlanda där vi äter lunch och ger avskedskramar till Kerstin. Framme i Boxholm! Dags att plocka ur bussen, hitta våra väskor och gå igenom det vi handlat så rätt person får med sig rätt saker. Lite nya designer att sälja i vår redan välsorterade linnebutik, finns naturligtvis med i bagaget! Vi säger hej då och alla åker iväg åt varsitt håll.

Det vi har med oss i form av önskemål från verksamheterna vi besökt under veckan snurrar nu i huvudet på oss alla, främst på de som vet vad som finns på vår loppis och i vår second hand butik. Vad har vi och var? När kan vi skicka det? Hur ska det vi packar komma till rätt ställe? Vem ska hämta det? Detta är några av de frågor som snurrar i våra huvud. Med hjälp av alla duktiga volontärer med kunskap och erfarenhet av tidigare sändningar så kommer det som alltid att bli lyckat!

Tack för att jag fick förmånen att skriva denna dagbok och dela lite av mina tankar och upplevelser med er!

Med vänlig hälsning,
Maria
Maria Österberg Franzon
Verksamhetsledare
Textilmakarna
070-418 89 85